

"Goed koud, ja, prima zo." Een on-Hollandse reactie op het bekende 'Wat is het koud, hè?'. Want voor Jan en Conny Vermolen is de winterse kou juist gunstig. Zij staan namelijk met een oliebolenkraam op het Plein in Den Haag. En mensen krijgen pas zin in een lekkere warme oliebol of appelflap als de buitentemperatuur behoorlijk daalt. Dan doen de Vermolens goede zaken met hun lekkernijen. Wordt het nog kouder, dan staan Jan en Conny met hun snackwagen langs de ijsbaan in het Zuiderpark, koek, soep en patat.

Maar 'Kerst is Kerst', zeggen Jan en Conny, en dan is de oliebolenkraam gesloten. Zaterdagmiddag rond een uur of vier gaan de frituurbakken op nul en de klep naar beneden. Dan sluiten Jan en Conny de boel af en rijden naar hun nieuwe thuis; sinds een paar weken staan ze op een bedrijfsstandplaats aan de Boomaweg in Den Haag. Met uitzicht op schaapjes en koelen.

Kermiskraam

Die nieuwe woonplek is in veel opzichten een grote verandering voor het gezin. Zes jaar geleden verhuisden Jan en Conny naar een woning in Den Haag; er was geen geschikte standplaats voor hen, dus betrokken ze 'tijdelijk' een huis. Het zou maar voor hooguit twee jaar zijn en bovendien alleen

voor de wintermaanden. De rest van het jaar trekken Jan en Conny door het hele land waar ze met hun kraam op kermissen staan.

Ondertussen bleven ze proberen een standplaats te bemachtigen.

Maar in de gemeente Den Haag is al jarenlang een groot tekort aan standplaatsen, dus konden de Vermolens nergens een vak krijgen. "Ik werd stapelgek in dat huis", vertelt Jan.

"Stenen muren en nauwelijks buitenlucht en zonlicht. Iedere winter als het hard vroom maakte ik me zorgen over mijn ouders; zou de waterleiding onder hun wagen bevroren zijn? Eigenlijk miste ik het juist heel erg dat ik daar geen last

meer van had. Niet dat ik graag een bevroren leiding heb, maar het idee."

Afwisseling

Jan komt uit een familie van kermisexploitanten en heeft dus altijd in een wagen geleefd. Zijn ouders reisden de kermissen af met allerlei amusementskramen. Jan stond op zijn elfde al te verkopen in een kraam. Het was voor hem vanzelfsprekend om in de voetsporen van zijn vader te treden.

Van half maart tot oktober woont het gezin Vermolen in een kleine tourcaravan; dan staan ze nergens langer dan tien dagen. Hun zoonje volgt in die maanden onderwijs bij de speciale reizende school voor kermiskinderen. Als het zomersseizoen ten einde is, 'vestigt' het gezin zich weer voor een half jaartje in Den Haag. De kleine gaat dan weer naar een 'burgerschool' in de stad. Zeven dagen per week staan Jan en Conny in de oliebolenkraam, tot Nieuwjaar. Daarna gaat de patatwagen weer van stal. En in maart is het 'vaste leven' weer voorbij. Jan heeft dan al lang weer de kriebels gekregen: een beetje saai, zolang op één plaats. Conny is riet van de wagen; "Ik ben een burgermeisje, zoals ze dat noemen", lacht ze. Maar zij twijfelde geen moment toen ze Jan had leren kennen. Ze houdt van de afwisseling

jaar was genoeg geweest. Dus toen toen het kermisseizoen weer aanbak, zegden ze hun huur op en gingen de tourcaravan in. Met het dringende verzoek aan de gemeente dat ze voor de volgende winter nu echt een standplaats nodig hadden, want ze wilden niet meer terug de portiekwoning in.

Toen Jan en Conny in oktober in Den Haag terugkwamen, was er nog steeds geen geschikte standplaats voor hen. De erin geboden mogelijkheid was voor het gezin te duur. Het zoonje van zes moest weer naar school en Jan en Conny wilden fatsoenlijk staan. Dus kraakten ze een vak in Kijkduin; de andere bewoners ondersteunden deze actie en hielden zelfs een handtekeningactie voor het gezin.

Uiteindelijk zwichtte de gemeente en konden Jan, Conny en hun zoonje op het terrein aan de Boomaweg gaan staan. Daar kunnen ze ook hun kramen stallen. De huurprijs werd aangepast.

Dolbij

Het gezin is dolblij dat ze nu weer het hele jaar in een wagen wonen. „Het wordt een totaal andere Kerst dan de vorige jaren”, vertellen Jan en Conny: „Lekker klein en knus”. Dat de kerstboom dit jaar ook een stuk kleiner is, heb-

ben ze er graag voor over. Want ze krijgen er een hoop voor terug: het gevoel van vrijheid dat ze in hun woning misten. De kleine kan weer lekker rond de wagen spelen en het gezin kan in de wintermaanden eindelijk rustig slapen. Hun woning was erg gehorig; burens links, rechts, onder en boven. Tijdens de zomermaanden



Jan en Conny Vermolen in hun oliebolenkraam

die het trekkende leven met zich meebrengt en kan zich geen ander leven meer voorstellen.

Uit de portiek

Dit voorjaar namen Jan en Conny een belangrijke beslissing: ze wilden niet langer in het huis blijven. Ze

komen ze veel slaap tekort; de kermis duurt tot middernacht en hun caravan staat natuurlijk altijd te midden van het kabaal. Dan is het lekker om in de winter alleen maar schaapjes te horen blaten. En, zoals vanouds, eindelijk kunnen de